

Den 1. maj

Denne vise er © 1990-1997 Jørgen Sørensen. Den må IKKE fremføres uden min skriftlige godkendelse.

Mail address is at <http://www.jososoftware.dk/teater/numre.htm>

Melodi: As time goes by

Jeg står og tænker lidt
på livet, der blev mit
helt fra min ungdoms år.
Jeg husker klart og tydeligt
som var't i går:
Jeg var jo socialist
ja nærmest kommunist
helt rød og ikke bleg.
Jeg husker klart og tydeligt
Den første maj.
Slagord og faner
taler sådan her:
frihed og lighed
broderskab især.
Kampen skal ta's
mod vold og imod magt
så koste hva' det vil.
Den samme gaml' historie
om socialismens glorie
vi svinged' fanen højt.
Den fæle kapital sku' væltes
Den første maj.

Hvordan er det så gå't
har vi mon målet nå't
er vi ble't lig' og fri ?
Er idealerne mon blegnet
sid'n dengang.
Vi fik jo mere gods
og uden vi sku' slås
vi stemt' på liste A.
De talte godt for deres sag
hver første maj.
Volvo og vovhund
villaen har pejs
renter og afdrag
har ik' mer' en skejs.
Kampen bli'r ta't
mod bank, imod termin
er vi mon ble't til grin ?
Det' en værre suppedas, ja
vi er alle havnet i den,
hvornår bli'r vi mon fri ?
Den fæle kapital ska' væltes
Hver første maj.

Nu ska' det være slut
systemet er kaput
Nu vil vi være fri
Vi venter ik' på jer der op'
nu si'r vi stop.
Vi kan jo hvis vi vil
vi har jo kraften til
at sige til og fra
Det gælder først og allermest
vor's eget liv.
Glæde og samvær
kærlighed og liv
varme og frihed
sikkert' perspektiv.
Kampen skal ta's
mod status og mod magt
ja, så er grunden lagt.
Til frihed og til lighed
til solidaritet
vi skaber livet selv
Den fæle kapital ka' væltes
Før første maj.