

---

Denne vise er © 2008 Jørgen Sørensen. Den må IKKE fremføres uden min skriftlige godkendelse.

---

Speaker: Vi vil gerne her i teatret være politisk korrekte, så derfor har vi hyret 4 kendte personer fra "Det Grå Guld" - født i 1945 - til at underholde os. De har kigget lidt (selv)kritisk på nogle af deres gamle numre. Tag godt imod dem.

Vers 1 - Melodi: Jutlandia

Det var i nittenfemogfyrre sådan faktisk helt præcist  
At lille jeg kom til verden  
Skæbnen blev musikken med succeser heldigvis  
I kender alt til min færden  
Sangene kom ind på top 10'n  
C'mon venner - I kender melodien.

Hej ho, for femmer og fyr'  
Men tiden går, ja, ja, bevares, men  
Skulle jeg stoppe og nyde mit liv  
For pensionen venter på Larsen!

Omkvæd - Melodi: When I'm sixty four

Nu er jeg ældre, har kun min sang  
Lige her og nu  
Ka' I stadig li' en lille sang fra mig ?  
Fir' og tres, ja - er jeg ble't et kvaj ?  
Hvis jeg nu synger, stikker I af ?  
Gider I hør' mig mer' ?  
Vil I gern' ha' mig ?  
Vil I gern' la' mig ?  
Når jeg'r fir' og tres ?

Vers 2 - Melodi: Giftes med farmand

Da jeg var en lil' pi'e  
Da vil' jeg giftes  
Giftes med farmand  
For farmand var så rar

Men så'n gik det ikke  
Jeg tog udenlands  
Hit på hit fik jeg  
Den bedste tid for mig

Det ved vi! Men hva' nu?  
Ta' den nu med ro  
For Gitte er lidt gammel  
Det mærkes, kan I tro!

Nu er jeg en gaml' pi'e  
Årene trykker

Hva' med min fremtid  
En fremtid, der er rar

For pensionen venter  
Den venter snart på mig

Omkvæd

Vers 3 - Melodi: Vi skal gå hånd i hånd

Mon I husker endnu, da jeg sang om gadekær.  
Mon I husker min sang om hvad troskab, det er værd.  
For nu føler jeg lidt, det var alt hvad jeg ga'  
Når jeg tænker på det, som jeg sa'.

Vi skal gå hånd i hånd gennem livet jer og mig  
Synge kærlighedssange med en sød melodi  
Men det slutter engang, så nu spørger jeg dig:  
"Skal vi gå på pension, du og Keld?"

Omkvæd

Vers 4 - Melodi: Flower Power tøj

Ha ha ha ha ha ha  
Ha ha ha ha ha ha  
Jeg kom som et jefly - Ha ha ha ha ha ha  
På Dansktoppen. Ind på dens førsteplads.  
Jeg had' ikke sagt no'et - Ha ha ha ha ha ha  
Men sang blot højt i vilden sky.

Nu spø'r jeg: Ding dong kære venner  
Ding dong tampen brænder: Skal jeg holde op?  
En gang til: Ding dong spejlet røber  
Ding dong tiden løber: Skal jeg nu si' stop?

Omkvæd

Omkvæd (tekst lidt ændret)

Nu er vi ældre, har kun vor' sang'  
Lige her og nu  
Ka' I stadig li' en lille sang fra os ?  
Fir' og tres, ja - er vi ble't no'n kvaj ?  
Hvis vi nu synger, stikker I af ?  
Gider I hør' os mer' ?  
Vil I gern' ha' os ?  
Vil I gern' la' os ?  
Når vi'r fir' og tres ?