

# Landmandsliv

---

Denne vise er © 2001 Jørgen Sørensen. Den må IKKE fremføres uden min skriftlige godkendelse.

Mail address is at <http://www.jososoftware.dk/teater/numre.htm>

---

Medvirkende:

2- 3 mænd i kedeldragt og røjsere

Melodi: Man sku' altid bo på landet

Man sku' altid bo på landet!  
Hvem ka' ønske andet?  
Her er luften ikke blandet,  
den er ren og stærk og go'!

(Sangen afbrydes brat.)

1: Stop, stop

2: Hva' er der nu?

1: Det er ikke sjovt, det her.

2: Er det ikke sjovt? En "Far til Fire"-sang er da sjov. Den får da folk i godt humør og ...

1: Det er ikke det jeg mener; der er sgu' da ikke dejligt på landet!

2: Næh, det har du såmænd ret i ...

Man sku' ikke bo på landet,  
det er så forbandet.  
Her er luften ret så blandet  
med en stank af gris og ko.

Når det hagler, sner og regner,  
knokle til vi segner,  
for at tjene nogle klejner.  
Alt for få, det kan I tro.

E og U, hva' si'r du ?  
styrer alt på landet.  
Kron' og ør', ta' og hør.  
Det går bare galt.

Prøv at se på vore priser,  
nedad kun de fiser,  
så vi venter nye kriser  
om en måned eller to.

1: Ja, enten er det dårligt vejr, så vi får en dårlig høst - og ingen penge i kassen

2: Eller osse er det perfekt vejr, vi får en kæmpehøst - og så falder priserne

1: Men det forstår byfolk ikke. Der er bare så ... idyllisk på landet  
Mens vi krammer paraplyen  
kikker op mod skyen  
ja så siger folk fra byen:  
"Her er li'som bare rart".

"Lig' på nær det der med stanken  
hen fra gylletanken.  
Det gi'r sikkert hjertebanken."  
Interessen blegner snart.

Sælge nu, hva' sir du?  
Hvem vil gården købe?  
Kron' og ør', ta' og hør.  
Det går bare galt.

Vi er bundet her til gården.  
I går, i dag, i mor'n.  
Vi har indset al alvoren:  
Vi må blive, det er klart.

1: Og vi som troede, at stavnsbåndet for længst var ophævet  
2: Vi må finde nogle alternativer ...  
1: Hva' tænker du på: Raps, sennep, strudsefarm eller ?? ...  
2: Nej, vi må finde noget rigtigt alternativt. Noget som udnytter vores egne  
ressourcer.  
1: Tja, bare det giver kasse ...

Vi må finde noget andet,  
sådan ligger landet.  
For det her er så forbandet.  
Væk fra mark og lo og stald.

Vi ska' ud og score kassen,  
stoppe krisens kradsen.  
Vi skal spare til madrassen,  
planen i en nøddeskal.

Hva' ska' vi?, hva' tror I?  
Hvor ka' man os bruge?  
Kron' og ør', ta og hør  
Det går bare godt.

Vi er fyldt med vitaminer,  
kraft og proteiner,  
og så kvikke som kaniner.  
Hele verden står for fald.

(De medvirkende smider kedeldragter og røjsere; og er inden under iført  
Chippendale-kostumer.)

Melodi: In the Midnight Hour

I tror jo nok, vi er skide skør'

og er til grise, kø'r og til får.  
I tror jo nok vi er skide skør'  
som kun ka' der's Fadervor.

Men vi har tænkt nu, ja og grublet  
og vi har det og vi jubled'.  
Så'n no'n bondeknold'  
ja vi er, åh ja vi er.

For da vi så på vores dyr,  
så så vi straks på gårdens tyr.  
Og han ka' sove sødt dag og nat,  
ska' kun præster' den lille klat.

Det er det rette liv for os.  
Ikke mer' med arbejd' slås.  
Hvem der var en tyr.  
Åh ja hvem der var en tyr.

--- (De medvirkende peger ud mod publikum)

Du tror jo nok, jeg er bondeknold  
og er til grise, kø'r og til får.  
Du tror jo nok, jeg er bondeknold  
som kun ka' mit Fadervor.

Men jeg vil ha' dig og ta' dig  
og du vil sig', du vil la' mig.  
Så'n en bondeknold  
ja, du vil, åh ja du vil.

Og jeg ka' hente månen ned  
og alt det der, du ved besked.  
Jeg er en drøm af en bondeknold  
og jeg er klar, nu klokken tolv

Du er den en'ste en for mig,  
det siger jeg til dig.  
Fra en bondeknold  
Åh, ja fra en bondeknold.