

Romeo & Julie

Denne sketch er © 2008 Jørgen Sørensen. Den må IKKE fremføres uden min skriftlige godkendelse.

Frit efter Spilliam Wakeshere

Personer:

Fortæller: Forkølet og temmelig uengageret.

Julie: Fletninger. Fint tøj. Mobiltelefon.

Romeo: Briller, dum nørd.

Hr. Hansen: Nyrige. Overdrevent pænt tøj. Cocktailglas.

Hr. Mortensen: Camping-type, shorts, sweater omkring skuldrene, nynner Dolly Parton

Amme: Storbarmet, dyb stemme (mand)

Munk: Pusher

Brian: Playboy, royal straight flush, opknappet shirt.

Honey: (Brian's veninde) Behøver vi sige mer'?

Hr. B: Romeos ligegyldige ven

Indledning

Fortæller: (snøvler og taler så uengageret som muligt.) "Velkommen til uropførelsen af (* HOST *) Spilliam Wakesheres 'Romeo og Julie'. Et meget tragisk lystspil."

Fortæller: "I dejlige Viborg boede der to familier." (kalder) "Mortensen."

Mortensen (på vej ind): "Her!"

Fortæller: "Og Hansen" (afventer Hansens indgang... Kalder) "Kom så Hansen."

Hansen (på vej ind - ved at tage jakken på): "Her!"

Fortæller: "De kunne ikke li' hinanden."

(Mortensen og Hansen vender sig bort fra hinanden med hovne miner.)

Fortæller: "I familien Mortensen hed sønnen Romeo."

(Romeo kommer slentrende ind, kigger sig lidt omkring)

Fortæller: "I Hansen-familien hed datteren Julie."

(Julie ind, tygger tyggegummi og sender sms på sin mobiltelefon.)

Fortæller: "De to unge var dybt forelskede i hinanden."

(Romeo og Julie udveksler dådyrblikke.)

Fortæller: "Men forældrene nægtede dem at se hinanden. De var meget desperate."

(Hansen løfter pegefinger og skælder ud på Julie. Mortensen tager Børsen op for at skjule Romeo.)

Fortæller: "Julies fortrolige var hendes amme, der havde fulgt hende fra hun var et spædbarn."

(Ammen ind med mælkekartoner foran brystet. Klapper Julie på skulderen.)

Fortæller: "Romeos bedste ven var en gammel munk, der havde nogle lyssky forretninger... Men han aldrig var blevet snuppet... eller testet positiv...".

(Munken ind. Skulende)

Fortæller: "I Hansen-familien var også Julies fætter, playboyen Brian."

(Brian ind)

Fortæller: "Han var rigtig god til kortspil."

(Brian viser sin Royal Straight Flush.)

Fortæller: "- og havde et utrolig tag på kvinder."

(Honey løber ind og kaster sig over Brian.)

Fortæller: "Nu er alle roller præsenteret, og vores historie kan begynde. Første akt - værsgo!"

(Alle begynder at gå ud.)

Fortæller: "Vent - VENT! Jeg får noget ind i øresneglen."

(Alle ud af deres roller.)

Fortæller: "Åh jo. Ja. Vi har glemt en. Der er han." (Peger på Hr. B., der kommer slentrende) "Den ubetydelige hr. B, hvis eneste opgave er at blive dræbt. Så nu kan vi begynde vores historie!"

(Alle ud. Julie, ammen og Romeo indtager deres positioner.)

Balkonscenen

Julie: (henter en stol og står op på den. SMS'er til Romeo.) "Å, Roomeo, Romeo, hvor er du Romeo, Kys og klem, Julie. Send".

Romeo (kommer ind og får beskeden.)

Julie: (Hører lyden): "Romeo! Hvordan kom du dog ind her? "

Romeo: "Fly on the wings of love."

Julie: "Så flyv her op! Så kom og tag mig!"

(Romeo begynder at flyve.)

Ammen: "Julie! Hvad fa'n sker der? Kom Julie, din aften-mælk er klar."

Julie: (Til Romeo) "Gå! Jeg elsker dig!"

Romeo: "Jeg elsker dig!" (Dramatiske håndtryk).

Julie: "Ja, ja, men nu må jeg fjerne min balkon og drikke min aften-mælk." (Går ud og tager stolen med.)

(Alle ud)

Mordscenen

(Hr. B ind. Kigger sig lidt forvildet omkring)

(Brian med poker-kortene og Honey ind)

Brian: (Til Honey) "Vent her, chik!" (ser på hr. B) "Var det ikke dig, der kun deltog for at blive dræbt?"

Hr. B: "Ehh ... Ja?"

Brian: "Hvornår?"

Hr. B: "Tja, vi kan tage det nu? Jeg har tid ... "

Brian: "Nå, nu? Okay ...? "

Hr. B: "Jep. Så kan jeg lige nå den sene TV-avis."

(Brian slår hr. B med adskillige håndkantslag. Hr. B dør på en meget dramatisk måde.)

Romeo: (ind. Prikker Brian på skulderen) "Du, det er mig, der er helten i stykker her!"

Brian: "What the fuck? Han ønskede at dø! "

(Romeo dræber Brian. Honey tager kortene og skærer sig selv til døde. Mortensen ind.)

Mortensen: "Romeo! Hvad er det du har gjort? Nu er du nødt til at skifte skole! Igen!"

(Mortensen ud)

Planen

(Munken ind. Går hen til Romeo)

Romeo (stresset) "Jeg har et problem! Jeg er nødt til at skifte skole, og jeg vil aldrig se hende igen!"

Munken: "Hende? Hvem er det?"

Romeo: "Julie!"

Munken: "Julie, Julie, hop sa sa ... Nåh ja... Nej, nej, Romeo, Romeo, du skal ikke bekymre dig! Det klarer jeg. Bare giv mig ti minutter ... "

Romeo: "Jamen ..."

Munken: "Nej, du får bare besked."

(Romeo ud).

Munken: (Ser på sine varer.) "Jeg giver Julie en af dem, og hun vil sove ... et stykke tid. Så vil hendes familie tro, at hun er fuldstændig "gone forever". Og så jeg er nødt til at give besked til Romeo. ... I morgen". (Ud.)

Finale

(Julie ind. Græder og taster på mobilen).

Munken: (Ind.) "Sh.... Rolig, du! Jeg har en plan så du kan få Romeo."

Julie: "Hvad mener du?"

Munken, "Ta' noget af det her. Bare ind med det, så møder du Romeo i morgen nat."

(Julie tager hele posen i munden, og falder om)

Ammen: (ind - ser Julie). "Nå, hun der ligger..." (til munken) "Skal vi ikke flytte hende?"

Munken: "Ja, jeg kan hjælpe."

(Ammen og munken bærer Julie rundt i en cirkel.)

Munken: "Ja, så er vi her."

(Ammen går.)

Munken: (sender besked til Romeo) "Kom, Julie venter ... Var der mere... Næh, opgaven løst. Jeg tager lige selv et skud." (Falder i søvn i et hjørne.)

(Romeo ind og ser Julie. Meget forfærdet. Tager livet af sig. Råber, mens han dør) "Julie ... Julie! Julieeee"

Julie (vågner af sin rus): "Ja! Romeo! Her er jeg!" (Begræder Romeos død. Skærer halsen over med et af Brians kort.)

(Mortensen og Hansen ind.)

Mortensen: "Her er vores søn."

Hansen: "Her er vores datter."

Mortensen: "Skal vi ikke gå hjem og sunde os med et glas rødvin?"

(Mortensen og Hansen ud sammen.)

(Alle synger tema fra Romeo og Julie.)

Fortæller: "Og aftenens næste nummer er..." (opdager alle ligene på scenen. Råber ud i kulissen.)
"Hej, vi ska' lig' vær' klar til næste nummer. Ska' vi ik' ha' ligene fjernet? De lugter ik' særlig godt!"

Fortæller: (ud i kulissen) "Hallo..." (Ingen respons. Henvendt til ligene): "Kan I ikke lige selv smutte ud."

(Alle de faldne rejser sig; og brokker sig højlydt.)

Brian: "Fandens til discount-teater, det her! Vi ska' gøre alting selv!"

Fortæller: "Jamen, de andre er ved at klæde om til næste nummer."

(Lig og fortæller ud.)