

Et forsinket Eddie Skoller show 2

Denne sketch og vise er © 2003 Jørgen Sørensen. Den må IKKE fremføres uden min skriftlige godkendelse.

Mail address is at <http://www.jososoft.dk/teater/numre.htm>

Hej med jer... ja, det er mig igen... Hugo... Nå, I ku' godt kende mig...

Ja, jeg har lige fået forlænget min pote..., nej nej ikke den! Nej, det er ikke sådan med alle de fremmedord, vel ???

Jeg har lige fået forlænget mit projekt med den der undersøgelse med folkeskole... I ved godt, at "projekt" betyder bare "noget, der ska' laves".

Men man jo ikke få penge til at lave noget, der **ska'** laves - så det hedder altså et projekt...

Men jeg har altså researchet lidt videre med de der folkeskoleelever. Og ved I hvordan, det er gået dem...

Ja, og jeg troede faktisk, at de rødder var blevet så'n no'en småkriminelle: Tasketyve, pushere, børnemishandlere...

Næ, næ - de er skam blevet nogen store kanoner. Og det er faktisk meget interessant, det her: De er allesammen blevet noget ved musikken.

Vil I møde dem?

Ja, det tænkte jeg nok; men det har altså været lidt svært at få dem samlet.

Den ene er under tøflen,
den anden sidder i spjældet i USA,
den tredje sidder i Sønder Omme,
og den fjerde, ja gu' ved hva' han laver

Men så var det lige at Hugo her måtte trække i trådene - og her kommer de:

De fire te'narer!

Prins Henrik
(Melodi: Hvem skal nu betale)
Hvem skal nu befale?
Hvem er nummer et?
Hvem er chef i kongehuset, nej
jeg er ikke mer'.
Hun er chef i huset
Jeg er nummer sjok.
Hun ka' ta' det roligt, og jeg?
jeg går amok.

Peter Brixtofte
(Melodi: Toreadorsangen fra Carmen)
Jeg elsker Farum,
Farum elsker jeg.
Skuden gik ned,
jeg samme vej.
Me.... n jeg leved' flot på klods
om skylden nu vi slås.
Nej, det er ikke let
nej ikke let - at holde et budget.

Amdi Petersen
(Melodi: Rote Rosen)
Søde drømme, søde drømme
er det bedste i verden, syn's nu je..eg
Mange hænder, mange hænder
der kun knokler i verden for mig.
Jeg er mægtig, jeg er mægtig
og det hele det styres, li' fra Tvind
Mange penge, mange penge
ned i tasken - på flyet - forsvind.

Kurt Thorsen
(Melodi: Menuet af Elverhøj)
En mand fik klø i høj'steret
og slog sin skalled' isse.
Da råbte alle folk: Ha ha, ha ha
"Du er en værre bisse".
Et simpelt liv - et lille rum
det er nu ble't min bolig
og det er en skæbne grum
for en uskyldig: "Utrolig".

Alle
(Melodi: Überall auf die Welt)

Vi er fanget af dem, der bestemmer
af de kræfter så store - og de klemmer
psykologhjælp det du'er ej mere
vi vil frem, vi vil la' os revalidere.

Slip os fri af de rammer, der strammer
af en celle så kold - og af madammer
slip os fri - slip os fri - for vi kan ikke li'
altid at sku' forklare vor ulyk'
slip os fri - slip os fri - tiden er nu forbi
hvor vi vil gå rundt og vær' utryg

(Prins Henrik)
Så'r det nu - så'r det nu - Peter, Amdi og Kurt
kom og ta' med - mit slot i det franske
det er nu - det er nu - Peter, Amdi og Kurt
det strammer for meg't i det danske.

(Alle)

Slip os fri - slip os fri - for vi kan ikke li'
vi ta'r afsted - dit slot i det franske
slip os fri - slip os fri - tiden er nu forbi
det strammer for meg't i det danske.